

# Lezing filosofie over kijken & werkelijkheid



## Ad de Stoppelaar, filosoof

Lezing 'Wat zie ik en is  
het waar?'

**Dinsdag 26 maart 2019**

Aanvang 20.00 uur

Inloop va 19.45 uur

Tickets € 15,- (incl. koffie/thee)  
[Info, aanmelden en locatie:](#)



**Presentatiestudio**

Jacobine van Beurden

Zwaardstraat 16 (aparte entree)

2584 TX Den Haag

+31 (0)70 3107846

[info@jacobinevanbeurden.nl](mailto:info@jacobinevanbeurden.nl)

[www.jacobinevanbeurden.nl](http://www.jacobinevanbeurden.nl)

**Zien we de echte ware  
werkelijkheid?**

**Waarom is die vraag  
belangrijk?**

**Wat is waarheid en wat is  
onze werkelijkheid?**

Op zoek naar de waarheid maken we een tocht door de filosofieën van een aantal grote denkers. We ondervinden dat we de erfgenamen zijn van de winnaar van een strijd uit de 17e eeuw. Onze wetenschappelijke waarheid zou daardoor betwijfeld moeten worden.

Kan het beter?

Of zou het kunnen dat onze werkelijkheid volledige schijn is en dat we met zijn allen in een soort Matrix zitten?

Een filosofische tocht vol spannende avonturen die te

denken geven. We reizen naar de tijd van Plato, via die van Churchill naar de toekomst, waar we per ruimteschip een planeet zullen bezoeken die erg op de aarde lijkt maar waar geen bomen groeien.

**Over Ad de Stoppelaar**

Ad de Stoppelaar is BA en MA in de Filosofie (Univ. Leiden), voltijds filosoof en PHILOMIX erkend. Al jaren geeft hij cursussen, lezingen, gastlessen op scholen en ontvangt hij cliënten voor gesprekken in zijn filosofische praktijk 'Vol-Ledig'.